

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

18 “Alles moet leeg.”

een dagje Amsterdam met de harde kern.

Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 33 Tarrel van ut joar
- 38 Sponsor in het licht
- 46 Supercup
- 50 Langs de lijn

Columns

- 8 De kabel
- 18 Een dagje Amsterdam
- 28 Dat is niet de bedoeling
- 30 Op z'n Frans
- 40 20 tekens die goud waard zijn

12 Aan alle voetballers van VV-Vessem



D'N AFTRAP

Sportpark "de Lille" vormt dit Pinksterweekend weer het decor voor 3 dagen voetbalplezier in de Kempen. Is het niet op het voetbalveld of langs de lijn, dan is het wel in de feesttent. Dat deze feesttent van zondag op maandag, dus na de jaarlijkse feestavond, bewaakt wordt door korporaal Rein "slipper" van Rooij en zijn vrienden baart mij wel zorgen! Waarschijnlijk is iedereen vergeten dat andere jaren pas op dinsdag de tent wordt afgebroken. Volgens onze planning zou er op tweede pinksterdag nog de uitreiking van de felbegeerde "Supercup" plaatsvinden. Ook verwacht ik in deze tent nog tranen bij het afscheid van Dré Rooijackers die er in geslaagd is om zijn 3-jarenplan precies volgens de geplande termijn van 3 jaar af te ronden.

Op een iets hoger niveau slaagde van Bommel er in om in Enschede zijn carrière geheel in stijl, 2 keer geel en dus rood, af te sluiten. Ook een aantal spelers van Vessem heeft aangekondigd het voorbeeld van van Bommel te volgen en met

"voetbalpensioen" te gaan. Omdat hieronder opvallend veel jongens van rond de 20 jaar zijn, heb ik na de laatste competitiewedstrijd eens voorzichtig geïnformeerd. Eén persoon kon het niet meer opbrengen om zich bij uitwedstrijden al om 9.00 uur te moeten melden bij "de Snauwketel". Ook baalde hij dat zijn leiders altijd opmerkingen maakten als hij weer een half uur te laat was, maar dat ze hem, ondanks zijn kater, vervolgens weer gewoon opstelden. Ook zijn er die een partijtje voetbal preferen van achter hun Playstation III met altijd volle tribunes. Bovendien altijd cola, bier en borrelnootjes binnen handbereik. Heel wat beter dan in weer en wind, voor slechts Jan Blik, Ad Nouwens en Ben Koolen je voetbalkunsten te moeten vertonen. De meesten spelers gaven echter als reden dat ze na een week van studie of noeste arbeid in het weekend alleen nog maar wilden zuipen en slapen en deze activiteiten alleen maar wensten te onderbreken voor het nuttigen van een vette hap of het maken van een snelle wip. Nu geef ik

zelf niet veel om een vette hap, maar toch blijf ik het jammer vinden dat er zoveel talent verloren gaat voor onze voetbalvereniging. En dan te weten dat Vesseem ooit met 9 seniorenelftallen uitkwam in competitieverband van de KNVB.

Wat kunt u zoal verwachten in dit loeisterke? Allereerst een ingezonden stuk van Frans "knight rider" Maas die zich hiermee weer voegt bij het illustere gezelschap van "de vrienden van 't loeisterke" en dus weer kan rekenen op een uitnodiging voor de exclusieve feestavond. Frans doet ditmaal verslag van het jaarlijkse uitstapje van het groepje ouw mannen die elke donderdagavond aan de stamtafel in de kantine de laatste roddels met elkaar uitwisselen en Carientje een beetje in beweging houden. De titel van zijn stukje nodigt zeer uit om te lezen: Een dagje Amsterdam; Alles moet leeg!

Onze PSV-volger Geert van Aaken verhaalt over een Eindhovense versie van 'de kabel'. Net als met het Nederlands elftal rond het EK van 1996 zouden de donkere spelers zich afzonderen van de blanke spelers en omgekeerd. Het zou trouwens schitterende televisie opleveren als het in de catacomben van het Philips Stadion eens letterlijk tot een cultuurbotsing zou komen. Ik ben benieuwd of Lens ook een compleet

doorgedraaide Pieters zomaar bij de keel durft te grijpen. Ondanks de teleurstellende resultaten van PSV toch fijn voor Geert dat ze in Eindhoven dit jaar nog een feestje hebben kunnen vieren op Koninginnedag!

Naast de gebruikelijke rubrieken dit keer ook een brief van Bertine Peters en Elle Bartels gericht aan alle voetballers van VV Vesseem. Als je de tips van beide dames opvolgt is de kans op blessures aanzienlijk kleiner. Zelf ben ik gestopt met lezen halverwege tip 1: genoeg drinken Na het Pinksterweekend lees ik de rest van het artikel wel!

Tot slot wil ik jullie mede namens de rest van de redactie prettige, sportieve en hopelijk zonnige pinksterdagen toewensen en voor nu veel leesplezier!

Henri Swaans.



VAN HET BESTUUR

Op vrijdag 5 april was het dan zover, de nieuwe kleedlokalen werden geopend. Op de vroege avond werd er gestart met het programma. Door verschillende jeugdspelers van de korfbal- en de voetbalvereniging werd een wedstrijd gekorfbald en gevoetbald. Dit alles natuurlijk onder grote belangstelling van de vele mensen die gekomen waren om de feestelijke opening bij te wonen.

De opkomst voor de opening was groot. Zo waren er veel leden van de beide verenigingen, maar ook konden wij de mensen van de bouwcommissie, sponsors, gemeente, bestuur korfbal, bestuur voetbalvereniging en natuurlijk de bouwers en de vele vrijwilligers welkom heten. In mijn toespraak gaf ik aan dat hier een nieuw stukje geschiedenis geschreven werd voor de voetbalvereniging.

De aanwezige kinderen kunnen later vertellen dat ze erbij waren toen de kleedlokalen geopend werden en de vele vrijwilligers kunnen later zeggen dat ze een steentje en in een aantal gevallen zelfs een blok hebben bijgedragen aan de geschiedenis van de voetbalvereniging.

In de historie van de club (terug te vinden op de website onder tab vereniging) staan veel opmerkelijke gebeurtenissen van de voetbalvereniging beschreven. Wat mij daarbij opviel is het grote aantal bouw- en verbouwactiviteiten die hier uitgebreid beschreven worden. Hier kunnen we als vereniging nu een hoofdstuk aan toevoegen. Natuurlijk was er dan nog de officiële handeling die verricht moest

worden. Hiervoor waren namens de voetbalvereniging Martien van de Heijden en Jibbe Willemsen uitgenodigd, en voor de korfbalvereniging Wilma van Helvoort, Ziza van Hout en Rinske van Korven. Aan hun kwam de eer toe om het groen witte lint door te knippen. Na deze officiële handeling werd onder grote belangstelling een rondgang gemaakt door het gebouw, wat natuurlijk een heleboel positieve reacties opleverde. Deze feestelijke gebeurtenis werd afgesloten in de kantine, waar een feestje voor de opening natuurlijk prima op z'n plaats was.

Graag wil ik, namens de beide besturen, iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de nieuwbouw van de kleedlokalen nogmaals bedanken. Wij zijn trots, frêêt en fier op onze nieuwe kleedlokalen. Het zou zonder al deze vrijwilligers en sponsors niet mogelijk zijn geweest om deze kleedlokalen te realiseren.

Nu staan we alweer aan de vooravond van ons pinkstertoernooi. Ook hier zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Heb je voor en met Pinksteren tijd en zin om even een paar uurtjes mee te helpen? Laat het ons dan even weten! Door dit toernooi zijn wij als voetbalvereniging in staat om de contributie laag te houden en kunnen we voor de jeugd een aantal leuke activiteiten organiseren.

Graag tot op de Lille,
Hans van der Linden



Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie



Super Service Henst

voor alles wat U wenst

speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren

Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304

De kabel

De kabel vond zijn oorsprong bij het Nederlands elftal rond het EK van 1996. Destijds waren het 5 zwarte spelers van Ajax die zich bij oranje van de blanken afzetten. De oorzaken voor de onderlinge spanningen lagen vooral bij de salaris- en machtsverschillen bij Ajax. 'Kabel' is hierdoor nu een beladen woord met een negatieve klank. Wat begon als een tamelijk onschuldige Surinaamse term voor vriendschap, groeide uit tot een synoniem voor afzondering en onbegrip. Waar een kabel is, is gedonder.

Nu, 17 jaar later, wordt er gesproken over de PSV-selectie, die in tweeën gespleten is door een Eindhovense versie van 'de kabel'. Er zou geen ruzie zijn in de kleedkamer of sprake zijn van racisme, maar een volledige cultuurbotsing tussen de blanke en donkere jongens. De twee groepen zouden qua sportbeleving volledig tegenover elkaar staan. De donkere voetballers zouden met elkaar optrekken, terwijl de blanke voetballers ook een aparte groep zouden vormen. Blanke spelers zouden weddenschappen afsluiten over de tijd dat de donkere spelers zich melden voor een training. Om een signaal af te geven naar de media en supporters verschenen laatst de donkere spelers een minuut eerder dan de blanke spelers op het trainingsveld. Ook werd de groep opzichtig opgedeeld in een 'donkere' en in een 'blanke' groep.

Ik vind het vaak iets hebben van stalkerig gedrag. Journalisten die bekende sterren volgen op elke seconde van de dag in de

hoop iets smerigs te vinden of iets wat ze in op wat voor manier dan ook in diskriet kunnen brengen. Als dat er niet is kan er altijd nog iets gecreëerd of gesuggereerd worden. Het is niet gezond om op die manier je beroep uit te oefenen. Daarom zullen we als journalisten van 't Loeyerke maar geen kabel creëren binnen onze eigen vereniging. Een kabel op gebied van huidskleur zal sowieso moeilijk worden. Qua beleving of beloning zou dat misschien wel kunnen.

Zonder te spreken van een kabel, ben ik wekelijks getuige van verschil in beleving in de spelersgroep van Vessem 4. Net als bij Oranje en PSV is het doel duidelijk; kampioen worden. Over hoe dit doel het best gehaald kan worden zijn de meningen verdeeld. Binnen de spelersgroep is er namelijk sprake van afwijkend gedrag. Rein van Rooij voelt zich er blijkbaar het best bij om zich tot enkele uren voor de aftrap vol te gooien met alcoholhoudende dranken en hecht weinig waarde aan het nemen van rust voor een wedstrijd. Rust nemen doet hij overigens doordeeweeks, getooid in een gedateerd carnavalspak op kosten van de belastingbetaler, maar dit geheel terzijde. Ted Blox daarentegen heeft tijdens een Loeyerke vergadering eens toevertrouwd dat hij tot voor kort op zaterdagmiddag tegen de klok van 16:00, er weleens over twijfelde om zijn bed uit te komen, omdat de winkels anders gesloten zijn en hij anders geen boodschappen heeft kunnen doen. Hij staat dus altijd geheel uitgerust aan de aftrap. Toch wekt hij vaak

5 minuten na de aftrap de indruk dat hij er een halve marathon op heeft zitten. Onze doelman houdt er de aparte gewoonte op na dat hij zowel in de kantine, kleedkamer als op het veld een groot arsenaal van dierengeluiden nabootst. De nabijheid van medestanders, tegenstanders, supporters of de scheidsrechter deert hem hierbij niet. Onze vlagger is nooit toegelaten tot de guld, maar doet toch elke wedstrijd weer zijn best om al vlaggend binnen 10 minuten al zijn geloofwaardigheid bij de scheidsrechter te verliezen, en beklaat zich hier vervolgens constant over bij diezelfde scheidsrechter. Omdat het in deze verschillen in beleving om kleine groeperingen binnen groter geheel gaat, die weinig medestand vinden, kunnen we hier in mijn ogen niet spreken van een kabel. Verschil in salaris heb ik niet kunnen constateren. Iedereen bij Vessem 4 verdient 0 euro per wedstrijd, wat zorgt voor duidelijkheid en eensgezindheid. Bij het behalen van het kampioenschap komt hier 0 euro per persoon bij, bij het behalen van Europees voetbal ook 0 euro. Daarentegen is het een morele verplichting om rond je verjaardag aan je teamgenoten een blad bier te

schenken in de kleedkamer, meteen na de wedstrijd. Wat opvallend is, is dat de trainer van Vessem 1 zijn spelers belooft met een vat bier na het behalen van welgeteld 16 punten en daarmee het behalen van de allerlaatste plaats in de allerlaagste amateurklasse viert. Het driejarenplan zit erop blijkbaar. Misschien toch een verschil in beleving?

Ondanks dat het woord kabel een negatieve lading heeft, is een kabel soms uitermate nuttig. Zonder kabel zou het wasmachine, het tosti-ijzer of nog erger, het koffiezetapparaat niet werken. Het ontbreken van een kabel, waar deze voorheen wel aanwezig was kan een uiterst onplezierige situatie opleveren. Voorbeeld hiervan is het voetbalveldje op de Oude schoolstraat. Hier zijn kabels die de netten vormden uit de goals verwijderd en ter compensatie zijn er boompjes achter de goals geplaatst. Dit idee moet gekomen zijn van iemand die zelf nog nooit gevoetbald heeft, of van iemand die al een paar jaar het net niet meer heeft laten trillen, zoals Chris van Spreuwel. In een goal hoort een net, leve de kabel!

Groeten Geert





Met Coppens scoort u altijd!

Tel: 0492-531600
www.coppensdiervoeding.nl

**VEEVERVOER en
VEEHANDEL**

F. BECX

Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995

DEES Dames zoekt enthousiaste coach



Het dameselftal van voetbalvereniging DEES zoekt voor het nieuwe seizoen een coach en/of een trainer. Het elftal bestaat uit 22 dames, ze trainen op woensdagavond van 19.30 uur – 21.00 uur. De wedstrijden worden op zondagochtend om 10.00 uur gespeeld.

Het dameselftal staat bekend om haar sportieve prestaties maar tegelijkertijd is het ook het gezelligste dameselftal van de Kempen!

Dus...

Wie is beschikbaar als gedreven coach om de dames op zondagochtend op weg te helpen?

Of lijkt het je iets om trainingen te verzorgen? Of vind je het leuk om zowel te trainen als te coachen?

Mail dan naar Silke Hoeks: silkehoeks1@hotmail.com

Aan alle voetballers van VV-VESSEM

Voetbal is de meeste populaire sport in de wereld. Niets zo erg voor een voetballer als doelloos aan de zijlijn te zitten vanwege een blessure. Elk jaar ontstaan er dan ook weer ontzettend veel sportblessures op de voetbalvelden of als gevolg van bestaande klachten kun je de sport minder beoefenen.

De blessures kunnen acuut ontstaan of de blessures kunnen ontstaan op basis van overbelasting. De meest voorkomende voetbalblessures bestaan uit enkelblessures, knieblessures, spierscheurtjes (in zowel de kuit als bovenbeen) en liesblessures.

Je kunt er zelf veel aan doen om de kans op een blessure zo klein mogelijk te houden:

1) Let op een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk en zeker voor sporters. Door een gezonde leefstijl ben je hoger belastbaar en maak je de kans op blessures kleiner. Gezonde voeding, genoeg drinken, verantwoord gebruik van alcohol, niet roken, een goede conditie en een gezond lichaamsgewicht helpen bij het voorkomen van blessures.

2) Zorg voor goed schoeisel

Voetbalschoenen moeten perfect passen. Te ruime schoenen verhoogt de kans op een enkelblessure. Te krappe/smalle schoenen geeft een verhoogde kans op

overbelasting van voetspieren en –pezen. De schoen moet verder een goede stabiliteit hebben. Te weinig stabiliteit kan onder meer leiden tot een verhoogde kans op verzwikking, overbelastingsklachten van spieren en pezen en knieblessures. Tevens is een goede grip belangrijk om blessures te voorkomen. Zowel te veel als te weinig grip kan resulteren in vervelende en vaak ernstige blessures. Te veel grip geeft een verhoogde kans op verzwikking en verdraaiing. Te weinig grip geeft een verhoogde kans op spierverrekkingen.

3) Begin met een goede warming up

Begin een voetbaltraining of –wedstrijd altijd met rustig inlopen en dynamische rekkingsoefeningen. Doe daarna nog een aantal voetbalspecifieke oefeningen om helemaal warm te draaien.

4) Eindig met een goede cooling down

Met een cooling down breng je je lichaam langzaam weer tot rust. Een goede cooling down bestaat tevens uit bewegen en rekken.

5) Ga niet te snel weer trainen of een wedstrijd spelen na een blessure

Bekijk vooraf aan een training of wedstrijd of je fit genoeg bent om te spelen. Heb je tijdens de warming up al last van je blessure of klachten ben dan eerlijk naar jezelf en naar je team toe. Indien je toch besluit om te gaan spelen is de kans groot

dat je nog veel langer uit de running bent. Indien er toch blessures zijn ontstaan of als gevolg van bestaande klachten kun je de sport minder beoefenen, blijf dan niet te lang doorlopen met klachten en laat het plezier in de sport niet bederven. Wij helpen je graag om weer 100% fit aan de wedstrijd te beginnen vanaf het eerste fluitsignaal.

Indien je fysiotherapie nodig hebt, dan bieden wij jou als lid van de voetbalvereniging de eerste screening/intake gratis en vrijblijvend aan. Je kunt op de korte termijn een afspraak met ons maken en wij bekijken of we

fysio-/manueel therapeutisch iets voor je kunnen betekenen. In bijna alle gevallen worden de behandelingen daarna ook volledig vergoed door jouw zorgverzekeraar. Dit weten wij jou vooraf te melden. Een behandeling kan onder meer bestaan uit massage, mobilisaties, oefentherapie en adviezen gericht op sporthervatting.

Neem contact met ons op telefoonnummer 0497-591145 of kijk alvast even op www.fysiovessem.nl.

Met sportieve groet,

FysioVessem, Bertine Peters en Elle Bartels.



... **VOOR** ...
BIER
LEKKER ETEN
EN
GEZELLIGHEID



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl

CAFÉ-PETIT RESTAURANT

'DE BROUWKETEL'

Clublokaal V.V. Vessem

'DE GRAANZOLDER'

Voor feesten en partijen



Jack en Kitty Hakkens

Jan Smuldersstraat 40

5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591846



Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van
gebruikte auto's
APK-keuringen
Benzine en LPG station

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem
Tel. 0497-591453



**De Hoefseweg 19 - 21
5512 CH Vessem**

Tel.: 0497 - 59 41 13

Fax: 0497 - 59 41 15

Mob.: 06 - 22 52 33 44

www.bouwbedrijfvanbosch.nl



Bekerhuis Vessem

**Voor al uw sportprijzen
en vaantjes**

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem
Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408



Geneesmiddelen
Homeopathie
Gezondheidssandalen
Babyartikelen, -voeding, luiers
Huid-haarverzorging
Parfumerie
Haarmode
Byoux
Kaarsen
Foto's ontwikkelen en afdrukken



**Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW Vessem**



Complete woninginrichting



**Wij hebben een
uitgebreid
assortiment
woningstofferering en
zonwering**



**FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl

Een dagje Amsterdam; Alles moet leeg

“Alles moet leeg” dat wordt ons motto riep Theo toen we, voor de 5e week op rij na onze donderdagse trainingsavond, voor ons dagje Amsterdam, de laatste puntjes op de i zetten. Zijn ondeugende gniffel “hehehehehehe” kon daarna natuurlijk niet uitblijven.

Het voorspel

Misschien is het voorspel nog wel het leukst van het, ondertussen jaarlijkse, uitstapje van de mannen aan de stamtafel in de kantine. Zeg maar de ouw lullen aangevuld. met een enkel jong lid. Het begint er al mee, wie er mee gaan en wie er mee mogen. De grote (lange) initiator Cees Soetens mag natuurlijk niet ontbreken. Om hem heen wordt de groep geformeerd. Verkooijen en van Hoof mogen niet meer mee. Zij zijn al meer dan een half jaar bezig om op nota bene de heilige kantine donderdagavond een Marokkaanse buggytochtje voor te bereiden. Maar ja, het is natuurlijk wel wat, als je voor de eerste keer van je leven buiten Europa komt. Maar als je dat belangrijker vindt dan de traditionele kantineavond is de consequentie wel dat je er helemaal buiten ligt, bij de groep. Of dit ooit nog goed komt is maar de vraag? Misschien dat ze zich nog in kunnen kopen, door de eerst komende 10 weken €10 te lappen ipv de gebruikelijke €5.

Wie gaan er verder nog mee? Er mogen natuurlijk alleen mannen mee, maar voor Karietje maken we graag een uitzondering. Op de vraag of ze dit jaar mee gaat roept ze vanachter de toog met haar karakteristieke fluweelhoge stem “nee ik mag nie mee van Toon Olie”. Toon heeft blijkbaar in een grijs verleden ooit gezegd “nee gin vrouwen is gin” en ze heeft, wat dat betreft, een olifanten geheugen. Jammer want Karietje kunde er wel bij hebben. Ze verzorgt ons goed en zwijgt als het graf. Een andere Oli... pardon kandidaat die niet meegaat, maar die we er ook zeer graag bij zouden willen hebben is Jan Bliet. Zijn jaarlijkse argument, “wa gullie doar van plan bent kan ik thuis ok”. Dit is voor ons toch wel zeer discutabel, maar wij vragen ons nog meer af of de vrouw van Jan kan wat de dames in Amsterdam kunnen. Hierover later meer. Waarschijnlijk is hij ook bang dat ze in Amsterdam geen Blietkes kunnen schenken.

Na een paar avonden wordt de groep geformeerd. Dit jaar waren de genomineerden. Cees en Theo dus, Arie, Huubke, Dré, Hans, Frans, Toon, Ruud en Bart. Vervoer, dat is wel het belangrijkste wat verder geregeld moet worden. Een busje van P van de Ven, niet te duur, want het zal toch wel zat kosten. Evenals vorig jaar is Leo bereid om ons met zijn OV studenten kaart achterna te reizen, om op

de terugweg als chauffeur te fungeren. Nu het programma nog. Er passeren een aantal voorstellen, een fietstocht door Amsterdam of een boottocht. Maar die halen het dit jaar niet. Tegen beter weten in oppert Frans ieder jaar weer een bezoek aan een aantal musea, zoals het Rijksmuseum of het Anne Frankhuis, maar dat wordt evenals een bezoekje aan De Nieuwe Kerk regelrecht afgeserveerd. Hij snapt de intentie van het bezoek niet helemaal. Dan maar even op internet kijken. De enige 2 activiteit die eigenlijk overblijven zijn "Koekeloeren bij de Hoeren". De andere activiteit is wat meer gezonder van aard; een bezoekje aan de Bananenbar, want een vitamientje op deze dag kunnen we best wel gebruiken. We trekken 'm nog even door deze donderdagavond voordat de grote dag aanbreekt.

De daad

Vrijdagochtend verzamelen bij Den Hakkies. Het busje met Theo aan het stuur, komt al om een uur of elf voor rijden. Hier schenkt Jack de enige koffie die we op deze dag zien. Jackie die dezer dagen bijzonder in zijn nopjes is sinds het vooruitzicht dat hij eindelijk kan gaan genieten van..... eh ja waar eigenlijk van? Met z'n tienden de bus in, op naar de hoofdstad. Onderweg haalt Huub, zonder dat daar overigens om gevraagd is, het meest passende ontbijt uit een plastic tas. 10 Hard gekookte eieren en 10 bananen. We parkeren de bus in de Arena. Goedkoop, met 5 gratis metrokaartjes. Een goede tip van de Ajax gangers Arie en Hans, die de naam Ajax altijd op zijn Vessems uitspreken..... Ojax.



Op naar het centraal station van waaruit we vertrekken naar onze de eerste kroeg waar het vorig jaar zo gezellig was; café Mooy. Ze smaken heerlijk die Amsterdamse Amsteltjes. Theo die direct dikke maten is met de Roemeense barjuffrouw, laat maar even een schaal met bitterballen aanrukken. Dat is maar goed ook, wat dit blijkt achteraf de lunch van de dag te zijn. Na een paar uur is het tijd om verder te gaan. Tegen beter weten probeert Frans nog heel even om via de Nieuwe Kerk of het Museum Voor Nieuwe Kunst de weg te vervolgen, maar hij heeft er echt helemaal niks van begrepen. Nee we doen de excursie "Koekeloeren bij de hoeren" maar dan zonder gids. Nog voordat we op de wallen zijn heeft Cees, de oudste van het stel, de eerste poes al te pakken. Hij is niet te houden en laat ze alle hoeken van de kamer zien. De eigenaar is hier niet van gecharmeerd. Je mag zijn vrouw van hem lenen, maar van de poes moet je afblijven.

letwat later is hij gekalmeerd (de eigenaar dan) als we het groenwitte sjaaltje van VVessem achterlaten aan het plafond, tussen Manchester United, Milan, Barcelona en nog vele andere wereldclubs. Maar goed dat het Vessem sjaaltje zo hoog aan het plafond wordt bevestigd ,want dit "collectors item" is het enige wat er in heel Amsterdam te vinden is. Ondanks de gezelligheid, toch maar even gaan eten in een shoarma achtige tent, met de meest chagrijnige bediening die in heel Amsterdam te vinden is. Eindelijk hebben we nu een bodempje gelegd om te kunnen koekeloeren. Waar? Nee niet bij het Van



Gogh museum. Door de drank en het feit dat je geen foto's mag maken in dit gebied, nee zelfs Cees Henst niet, kunnen we geen details met jullie delen, maar bij ons weten kunnen we thuis, zoals de Belgen zeggen, rustig op 2 oren slapen. Wat we ons nog wel herinneren is dat er dames zijn die op een vrij ongebruikelijke wijze geld in ontvangst nemen. Dat had van ons op die manier niet gehoeven, als ze er gewoon om hadden gevraagd hadden ze het ook wel gekregen, want we zijn tenslotte maar één keer per jaar in Mokum. Die honger is ook gestild. Op naar de Jordaan, waar de bloemetjes buiten staan. En als ze nog niet buiten staan, gaan wij ze buiten zetten. We gaan via

het Damrak naar Teasers waar dansende dames op tafel, met kleding aan(gaaap gaaap gaaap) ons proberen te vermaken. Dat is zo'n beetje hetzelfde als een bord dikke rijstepap voorzetten, als je net een wedstrijd frikadellen eten hebt gewonnen.



Naspel

Nee, in de Jordaan bij café Nol, daar gaan we voor het toetje van de dag. De gezellige kroeg met mooie hanggordijnen, rode lampen en typisch Amsterdamse smartlappen lijkt wel op een woonwagen. Theo, die schooier, liep even naar buiten om te controleren waar de dissel zat, maar hij verzekerde ons dat dit toch echt een normaal gebouw was. Feesten, dat kunnen die Amsterdammers

wel, zeker als ze geholpen worden door een stel Kempische feestbeesten, die voor de eerste keer weer in de wei mogen. Het lied met de trompetten wat iedere Vessemsse Carnaval wel honderd keer uit de speakers schalt, mocht natuurlijk niet ontbreken. Oud Prins Bart en Adjudant Ruud wisten de dj ervan te overtuigen het nummer te draaien en nadat het op de Wallen gelukt was ging heel café Nol door de knieën. Tateratataaaaaaaaaaaaa

Slapen

Taxi bestellen en terug naar de ArenA. Alwaar de inmiddels al voor de wallen aangesloten Leo, ons met het busje veilig naar huis moest brengen. Op de vraag wat dit jonkie van de dag heeft gevonden, antwoord hij dat hij zijn neus de komende weken niet meer zal wassen. Het feit dat hij met 70 km over de snelweg naar huis tottert merkt de helft van de uitgeputte groep niet meer op want die liggen te slapen in de bus. Als we thuis komen heeft Theo toch nog gelijk gekregen met zijn motto "Alles moet leeg". Alle volle glazen waren leeg, de benzinetank was leeg en de portemonnee helemaal leeg.

De harde kern

3e TENNISVOETBALTOERNOOI VESSEM



Op vrijdag 14 juni as vindt op de tennisevelden van TV Vessem het 3e tennisvoetbaltoernooi plaats. Het toernooi start om 19.30 u en er zal in een spaanse sfeer worden gespeeld. Deze sfeer wordt gecreëerd door Spaans bier, tapas en zomerse temperaturen.

Tijdens deze avond zullen er door de teams (van 3 of 4 personen) 2 competities worden afgewerkt.

Tennisvoetbal en tennis.

Wij hebben 4 tennisevelden beschikbaar.

Op 2 velden wordt getennisvoetbald 3 tegen 3 en op 2 andere velden wordt getennist 2 tegen 2 (ook wel dubbel genaamd) Speeltijd vanaf 19.30 uur tot max 24.00 uur, waarbij de rondetijden nog

bepaald moeten worden.

Ieder team dient minimaal 2 spelers ook te laten tennissen, mag ook afwisselend als alle spelers van het team willen tennissen. Tevens dient men ook in de ronde dat men niet speelt 1 scheidsrechter te leveren. Spelregels zijn inmiddels goedgekeurd door de FIFA:

TENNISVOETBAL

- afmeting veld buitenste belijning tennisveld.
- handjes niet toegestaan.
- beide partijen kunnen scoren.
- service draait door nadat deze is overgegaan naar de andere partij, spelers serveren om en om.
- service verplicht in servicevak (zoals bij

- tennis), en is pas speelbaar nadat bal de grond geraakt heeft in het servicevak.
- service mag uit de hand of na stuit op de grond.
 - maximaal 3 keer overspelen
 - telling tie-break tennis, na ieder gespeelde tie-break wisselen van speelhelft.
 - het team met de meeste gewonnen tie-breaks, heeft wedstrijd.
 - indien tie-break nog niet is afgespeeld bij eindsignaal komt deze te vervallen.
 - er wordt op tijd gespeeld.

TENNIS

- afmeting zoals bij dubbelspel gebruikelijk
- spelregels conform KNLTB met als aanpassing onderstaande regels.
- geen 2e service.

- telling tie-break na ieder gespeelde tie-break wisselen van speelhelft.
- team met meeste gewonnen tie-breaks, wint de wedstrijd.
- er wordt op tijd gespeeld.

Voor tennisballen en voetballen wordt gezorgd.
Sportkleding, schoenen (zonder doppen) en een tennisracket zelf voor zorgen.

Zorg dat je erbij bent bij het 3e tennisvoetbaltoernooi in Vesseem.

Inschrijven mogelijk tot 7 juni as:

Toon van Helvoort:

email a.vanhelvoort@chello.nl

tel: 0643172408 (app mogelijk)

Hans Maas: email hans.jose@upcmail.nl

tel: 594099





Minigravers en Verhuur
VERKOOYEN Vesseem

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- * Grondwerk
- * Levering alle aanverwante materialen
- * Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- * Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- * Nieuw en gebruikte handel

www.verkoopjesvesseem.nl

Dealer



minigravers

Voor al uw:



**BROOD
EN
BANKET**

**Bakkerij
HENST**

Wilhelminalaan 7
Vesseem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Welkom bij Driessen Toyota Bladel



Driessen



TODAY TOMORROW TOYOTA

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl



Buitengewoon aangenaam

Je kijkt er snel overheen,
maar waar zou een organisatie zijn
zonder facilitaire voorzieningen?
Het ondersteunt het primaire proces
en draagt zo bij aan succes.
Wij zien de details.
Luisteren naar specifieke wensen.
En alles is zoals het moet zijn.
Zoals u het graag ziet.
Dat is wat wij doen.
En dat doen we graag en goed.

Aangenaam,
vb&t facilitair management bv

- advies en ondersteuning
- inkoop en contractbeheer
- facilitair meldpunt
- FMIS
- het Conciërge abonnement

Vestdijk 180, 5611 CZ Eindhoven, Postbus 134, 5600 AC Eindhoven
T 040 - 269 69 69, F 040 - 243 11 25
E facilitairmanagement@vbtgroep.nl, I www.vbtgroep.nl



vb&t facilitair management



Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem



BOOMKWEKERIJ
FRANK ROEST

 **Engelien**

Kappen zonder kapschors



alleen op afspraak
Malenberg 19

0497-591943
06-22157014





**Auto- en motor
rijkschool
Menno
Aalders**



**Tel. (0497)-591845
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946

Dat is niet de bedoeling

Soms krijg ik bovenstaande tekst te horen. Eigenlijk hoor ik deze tekst best vaak tegen me worden uitgesproken. Ik hoor het vooral als ik iets doe wat niet strikt verboden is, maar niet overeenkomt met wat algemeen geaccepteerd is. Zoiets als voordringen in een rij. Nergens staat dat het verboden is, maar het is niet geaccepteerd om te doen. Soms zie ik dingen gebeuren waarvan ik denk, dat kan niet de bedoeling zijn! Zo ook op de achterkant van het vorige Loeierke....

Op de achterkant van het vorige Loeierke zag ik Wido Brouwers met een Loeierke in zijn hand voor de Tafelberg in Zuid-Afrika staan. Tot zover niets aan de hand of anders gezegd, dit is de bedoeling! Wido stond echter niet alleen op de foto. Er stond ook een mij onbekende jongeman op de foto. Deze persoon deed geen enkele moeite om te verbergen dat hij fan is van de voetbalvereniging Knegselse Boys. In zijn hand heeft hij een clubblad van de eerder genoemde vereniging. Zijn outfit is helemaal in de kleuren van zijn favoriete vereniging, Zijn shirt, zijn sjaal, zijn haar, allemaal even oranje! Toen dacht ik, Hé, de rubriek heet 't Loeierke goes around the world en het blad dat hij in zijn

hand heeft is niet 't Loeierke! Dit is volgens mij dus niet de bedoeling! Nergens staat dat het verboden is, maar het is niet algemeen geaccepteerd, in ieder geval niet door mij! De man zal ongetwijfeld op een bepaalde manier in relatie staan met Wido, en aangezien Wido een VV Vessem-clubman in hart en nieren is, zie ik dit incident door de vingers.

Soms is het niet helemaal duidelijk wat nou de bedoeling is. In andere gevallen is het wel erg duidelijk. Als de tegenstander de bal buiten de lijnen schiet omdat een speler medische hulp nodig heeft, is het normaal dat je de bal teruggeeft aan de tegenstander. Deze ongeschreven regel kent iedereen, op een rare Braziliaan in Oekraïense dienst na. Toch is er soms onduidelijkheid over het toepassen van deze 'regel'. Het is niet altijd duidelijk of iemand de bal expres uit schiet, of dat ie gewoon een verkeerde pass geeft. Geef je dan de tegenstander de bal terug? Als iemand zich aanstelt en de tegenstander speelt de bal uit om tijd te rekken, geef je dan de tegenstander de bal terug? De regel is dus duidelijk, maar het toepassen ervan laat ruimte voor interpretatie.

Het briefje dat alle mensen in Vessem een week voor het oud ijzer ophalen in hun brievenbus vonden, laat echter geen ruimte voor interpretatie. Begin april zijn in heel Vessem blaadjes verspreid waarop valt te lezen dat op zaterdag 27 april de voetbalvereniging weer oud ijzer op komt halen. Op vrijdagmiddag 20 april wordt bij iedereen in Vessem een briefje binnengegooid met de mededeling dat a.s. zaterdag oud ijzer wordt opgehaald. En niet alleen oud ijzer, maar ook oude kleren, oude schoenen en accu's(!). Voor alle duidelijkheid, dit briefje was niet afkomstig van de voetbalclub! Een week voor de voetbalclub langskomt, oud ijzer ophalen in Vessem!? Dat is dus zeker niet de bedoeling!

Op het briefje staat een telefoonnummer. Toen ik het telefoonnummer belde, kreeg ik iemand aan de lijn die "Ja" zei. Ik vroeg of hij zaterdag oud ijzer op ging halen in Vessem. Hij zei "ja". Heeft u hier een vergunning voor? "Ja". Volgende week komt de voetbalclub. Bent u van de voetbalclub? "Ja". OK, dit klopt niet.

Strikt genomen is het niet verboden om spullen in het dorp op te halen. Toch vind ik het niet netjes om een week voordat de voetbalclub langskomt, het oud ijzer in het dorp op te halen. Dat is dus niet de bedoeling!

Maar de voetbalclub die zich keurig aan de regels houdt, netjes een paar weken vooraf aankondigt dat het oud ijzer wordt opgehaald en vervolgens de opbrengst

besteedt aan de jeugdopleiding, dat is de bedoeling!

De dag erna verliest Vessem met 2-0 van Dees. Ik snap niet wat daar de bedoeling van was....

Th. de Bie

Op z'n Frans



5 mei 2013, één van de mooiste zondagen met daaropvolgend één van de zwaarste maandagen van dit jaar. Tijdens het nuttigen van mijn derde welverdiende pint gaat mijn telefoon weer eens fluitend tekeer. Ik las op de groepswhatsapp van mijn Loeierke-collega's dat hun stuk al weer bijna op de mat lag. Binnen een honderdste van een seconde ben ik weer geheel nuchter. Terug naar de realiteit.

Er restte me maar één vraag: 'Waar zal ik over gaan schrijven?' Het viel niet mee om die vraag te beantwoorden na het dubbele verlies van die dag. Tot het moment aanbrak dat ik Dré op de achtergrond weer met zijn prachtstem hoorde zingen en vervolgens de nietsvermoedende Rein al weer bijna met

zijn voorhoofd op de HANGtafel zag hangen (excuses voor de woordgrap). Toen ik vervolgens keek in mijn inmiddels lauwe en bijna lege pepke kreeg ik plotseling inspiratie.

Tweeënhalve week geleden had ik al aangegeven dat mijn komende stuk over klassiekers zou gaan. Maar wat zijn nu eigenlijk klassiekers? Feyenoord – Ajax, Vessel – DEES of Rein van Rooij die weer eens onbewust punten voor de Tarrel van het joar afdwingt? En wat te denken van ons pinkstertoernooi, het mooiste toernooi van de Kempen en omgeving dat al bijna de 47e editie verstrijkt. Tja, een lastige kwestie noemen we dat. Tijd om ze eens rustig één voor één uit te pluizen. Te beginnen met Feyenoord – Ajax. De

officiële klassieker in de eredivisie. Daar kunnen we in principe niet omheen. Na even in de boeken, ik bedoel Wikipedia, te zijn gedoken snap ik waarom dit dé Nederlandse klassieker is. De eerste klassieker dateert van 9 oktober 1921 en nu, exact 33.457 dagen verder, is er in de voorgaande 170 wedstrijden nog maar één keer met 0-0 gelijkgespeeld.

Omdat ik het tabblad Wikipedia toch nog open had staan, besloot ik maar verder te zoeken op de volgende kandidaat voor de titel klassieker. Geen zoekresultaten gevonden. Dan maar improviseren uit mijn rijke kennis en ervaring. Van heel de geschiedenis weet ik vrij weinig. Het enige dat ik zo uit mijn mouw kan schudden zijn de volgende bedroevende statistieken: 1 wedstrijd gespeeld, 1 keer verloren, 0 doelpunten. Ondanks dat, blijft het voor mij en ook voor de meeste Vessemnaren een klassieker. Deze wedstrijd brengt toch nog altijd een andere sfeer met zich mee. Hier heb ik vroeger al aan mogen ruiken toen Gerwin Koolen daar langs de kant stond met zijn sirene op wielen. Het reglementair druk uitoefenen op Wintelre heeft dit seizoen ook goed gewerkt. Eerste keer Super Sunday tegen DEES, meteen een afgetekende overwinning.

Dan komen we uit bij de klassiekers met betrekking tot de Tarrel van het jaar. We hebben er een paar mooie voorbeelden van. Kanshebbers die ongeveer iedere maand onbewust in het nieuws komen of wanhopige acteurs waarbij het net niet lukt om de volle punten te pakken. Met onbewust het nieuws halen hoeft ik niet extreem veel uit te leggen. In de taxi in slaap vallen en in Best wakker worden, twee eigen goals maken in vijf minuten of in het ruige landschap van Oers vast komen te zitten met een groene bolide. Dit zijn nu echte ouderwetse klassiekers. Maar om de punten nu net zo proberen te verdienen als Han Wouters deed met carnaval is een beetje overdreven denk ik.

Het is al weer bijna zover, het pinkstertoernooi. Het toernooi iedere voetbal- amusements- en bierliefhebber naar uitkijkt. Het strijdlustige bedrijventoernooi, de gewilde overnachting in de tent op zaterdag, de gezellige feestavond en het jeugdtoernooi op zondag en maandag. Samengevat, het wordt weer een mooi weekend!

Iedereen een fijn Pinksteren toegewenst.

Á bientôt,
Frans



timmerwerken • renovatie
onderhoud • nieuwbouw
aanbouw • verbouw

Martijn Nouwens timmerbedrijf
Donk 7a, 5512 NK Vessem
tel: 0497-540499, b.g.g. 06-21993111

FAIR SPORTS

SOCCERCENTER VAN DE REGIO
DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468



De Tarrel

van ut joar

Deze laatste oogst voor de Tarrel van ut Joar bestaat allemaal uit voorvallen die in een vervoersmiddel zijn gescoord. Dirk in de bus en onze twee topscorers van deze ronde beide in hun eigen auto.

10 punten Frans Maas: Enige tijd geleden beweerde Frans al dat zijn auto kon vliegen, nu dacht hij dat zijn bolide ook geheel zelfstandig kan sturen. Terwijl Frans zich volledig concentreerde op zijn iphone om zijn agenda voor die dag te raadplegen eindigde zijn rit na 200 meter op de kruising Mr. de la Courtstraat en Jan Smuldersstraat tegen een paal. Hierdoor wist Frans wel meteen welke afspraken geannuleerd moesten worden. Ons advies: Zet 's avonds eens een ander DVD-tje op dan "Knight Rider"! (vindt jullie Hannie ook veel leuker)

8 punten Han Soetens: verdient eigenlijk minpunten, maar had het geluk dat er uiteindelijk niemand inclusief zichzelf zwaargewond raakte na zijn nachtelijke rit. Hopelijk hebben hij en zijn maten ervan geleerd hoe het niet moet. Het voorval levert hem dubbele punten: op zijn puntenrijbewijs en in het tarrelklassement.

4 punten Dirk Jacobs: bleek al vaker een emotionele jongen en ook tijdens het vrijgezellenfeest van zijn maat Ruud hield hij het niet droog. Zo eindigde een leuke dag toch nog met gezeik.

Met deze laatste punten kan de balans voor dit seizoen opgemaakt worden. Zondag in de tent zal de feestelijk uitreiking van het tegeltje zijn aan....

specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

CDL

V E R H U U R

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5
5512 BR Vessem



MACHINEFABRIEK
van knegsel b.v.

5512 CH Vessem
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200
0497-592261

Fax 0497-592245



**Ook sportieve
mensen
winkelen met
plezier bij
Pierre en Inge**



We hebben er zin in





Nu hair-extensions
en
bruids- &
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128



P.van de Ven 



Feel the difference



www.pvandeven.nl

P. van de Ven - Wilhelminalaan 3 - 5512 BJ Vessem - T: 0497 59 17 66 - F: 0497 59 14 62



VAN HOOF

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253-591463

Steek bij ons uw licht eens op!

LIEBREGTS ELEKTRO



VESSEM

Jan Smuldersstraat 14A
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592322
Fax 0497-592342
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Kneysel

WWW.VVESSEM.NL

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



harrie soetens

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM
TELEFOON 0497-591834



Automobielbedrijf P. van de Ven Vessem bv.

Graag wil ik de redactie van “Het Loeierke” bedanken dat wij als bedrijf de mogelijk krijgen om ons gratis te profileren in een clubblad. Dit maken wij niet vaak mee, dus willen wij van Automobielbedrijf P. van de Ven hier graag gebruik van maken.

Om een indruk te krijgen van wat er zich achter de glazen pui aan de Wilhelminalaan 3 gebeurt wil ik jullie mee terug nemen naar het jaar 1912.

Opa (Johan) is 23 jaar oud en vindt die leeftijd voldoende om een eigen zaak te beginnen. Wat hebben de mensen in die tijd nodig en waar kan ik de kost mee verdienen? Bovendien moet ik het nog leuk vinden. De keuze was gemaakt. Opa start een rijwiel zaak met tankstation en taxi vervoer, verder repareert hij alles waar wielen onder zitten en Oma runt een café, waar ook andere zaken bij gedaan werden zoals afhalen poststukken, wachten op de bus, etc. In de begin jaren viel het niet mee, de wereld was in oorlog (WO I 1914-1918) en de mensen besteden hun geld niet, of vaak hadden ze het niet eens. Alleen wat echt nodig was werd

aangeschaft. In 1924 wordt zoon Piet geboren en voor continuïteit is gezorgd. Omdat de taxi regelmatig gerepareerd en onderhouden moet worden, en men had verstand van fietsen, deden ze dat in die tijd zelf. Hierdoor dachten een aantal mensen in het dorp die inmiddels ook een auto aangeschaft hadden. Denk aan de dokter, notaris en brouwer. Als de “Kuiper” de taxi kan onderhouden en repareren dan zal hij toch ook wel mijn auto kunnen repareren en onderhouden. En zo geschiede het ook. De garage voor reparatie was geboren.

Na de 2e wereldoorlog (1945) begint de wederopbouw van Europa. Ook in Vessem plukte men daar de vruchten van. Zoon Piet neemt in 1952 de zaak van zijn vader over en bouwt aan de Dorpstraat 2a (nu Wilhelminalaan 3) een nieuw gebouw van 24 meter lang en 10 meter diep. Veel te groot was de reactie van een aantal oudgediende, maar je bent jong en je wilt wat, je hebt een droom en die moet waar gemaakt worden. Inmiddels hebben de verkoop van auto's, tractoren, landbouwmachines, brandstoffen, fietsen, bromfietsen de business bepaald. Ook in

het café gaat de groei gestaag verder. Verenigen zoals de biljartvereniging, Fanfare en schietvereniging (met pijl en boog) zijn vaste gasten daar.

In 1958 wordt het felbegeerde B-dealerschap van Ford verworven. En wordt er afscheid genomen van de landbouw. In de jaren 60 groeide het bedrijf verder om in 1971 official Ford dealer te worden voor de Kempen. Inmiddels is het pand ook aangepast aan de eisen van die tijd. Showroom, onderdelen verkoop, onderhoud en reparatie werkplaats en een schade bedrijf, maken het geheel compleet. 3 verbouwingen (1974- 1977-1980) maken het pand in de huidige vorm.

In 1976 wordt Johan aangesteld als verkoper, nadat hij eerst stage gelopen heeft bij Ford Nederland in Amsterdam, gevolgd door Walter in 1978. Opvolging is geregeld en nu aan de bak. In 1988 nemen Johan en Walter de zaak over van Piet en in 1992 neemt Lianne de café over.

In 1991 wordt er in Oisterwijk het eerste filiaal geopend. Gevolgd door een filiaal in Oirschot in 1992. Toen deze bedrijven goed samenwerkten konden we de volgende stap maken en namen in 1998 onze collega in Tilburg over.

Die weer vestigingen had in Tilburg, Dongen en Waalwijk.

In 2008 wordt het filiaal in Dongen verkocht en in 2011 worden de resterende vestigingen verkocht behalve Vessem die blijft in handen van Walter.

In 2012 hebben we het 100 jarig bestaan van ons bedrijf uitgebreid gevierd, een heel jaar feest was het moto. De hoogtepunten waren natuurlijk de fiets versier wedstrijd rond Koniginndag, de feestdag op 7 september en als uitsmouter de einde jaars actie's. Kortom een jaar vol feest met een hele hoop goede herinneringen.

En heel vers, vanaf 2013 is Eric Jansen de directie komen versterken. Hopende jullie zo een inzicht gegeven te hebben in de historie van ons bedrijf. Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, surf dan naar onze site www.pvandeven.nl , mail je vraag of opmerking naar info@pvandeven.nl of kom gewoon langs. Rest mij nog jullie veel leesplezier toe te wensen met deze uitgave van het Loeierke.

Met vriendelijke groet,

Walter van de Ven.

20 tekens die goud waard zijn

Enkele weken terug was Nederland weer helemaal oranje. Tenminste dat zag ik op tv bij de kroning van onze nieuwe koning. In Vessem was er behalve hier en daar een Nederlandse vlag en een enkeling in een oranje shirtje. Met koninginnenacht zag ik op tv nog het programma 'de rekenkamer' waarin ze berekend hadden dat de inauguratie zoals dat zo mooi heet maar liefst 33 miljoen euro kost van onze belastingcenten maar ook dat bedrijven voor ruim 55 miljoen euro sponsorgeld hadden uitgegeven voor het Oranjefeest. Over het overheidsgeld valt weinig te discussiëren, er is nu eenmaal een grote pot die ze hoe dan ook elke dag weer op moeten maken. Al was het niet aan de kroning dan is het wel aan iets anders onzinnigs. De redenen waarom bedrijven zoveel willen sponsoren zijn wis-selend en niet altijd even logisch. Al zie ik namelijk op de Dam in Amsterdam iemand

met een kroontje rondlopen met daarop het logo van de staatsloterij betekend dit bij mij nog niet direct dat ik naar de sigarenboer ga om daar een winnend staatslot te halen. Of wanneer ik een koningswuppie op iemand z'n schouder zie zitten dat ik dan snel een pak melk bij Albert Heijn ga halen. Toch zullen al deze bedrijven op wat voor manier dan ook er beter van worden.

Als ik bij onze plaatselijke voetbalvereniging kijk kom je ook overal gesponsorde spullen tegen. Ook daarbij kan je jezelf afvragen wat deze bedrijven daar eigenlijk zelf aan hebben. Als ik kijk naar de reservebank tijdens een wedstrijd op zondagochtend om 10:00 uur van Vessem 4 en zie daar het logo van Atop op staan dan denk ik misschien wel "oh, die is functioneel goed ingericht" maar ik bel Edwin vervolgens toch niet op om te



vragen of ze mijn AH XXL of MC Donalds binnen 2 dagen willen komen ombouwen. En als we op bezoek zijn bij Valkenswaard 11 heb ik nog nooit iemand horen vragen hoe laat De Brouwketel die dag open is terwijl dit toch echt op alle 11 onze shirtjes staat gedrukt. En dan hebben we het nog niet gehad of dat de kinderen die in de speeltuin van de glijbaan afgaan nu toch een auto gaan kopen bij P.v.d. Ven in plaats van bij van Doormaal die een stukje verderop weer op een ander reclamebord langs het veld staat.

Uiteraard sponsoren de meeste bedrijven een vereniging in Vessem zoals de voetbalclub niet om nu die ene klant extra binnen te halen. Alle verenigingen samen maken Vessem een mooie plaats om in te wonen en deze verenigingen kunnen het sponsorgeld goed gebruiken om deze levendig te houden. Bedrijven die dus veel op hebben met Vessem hebben hier dus gelukkig ook graag wat voor over en wij zijn vervolgens weer blij dat ze dat over hebben voor onze vereniging en begroeten deze personen ooit net wat enthousiaster als we ze op straat tegenkomen.

Toch kun je in Vessem ook jezelf zo promoten dat dit weldegelijk in korte tijd grote gevolgen heeft. Zo kon je enige tijd terug voor maar liefst 50 euro een houten plankje kopen en je kreeg er ook nog een ijzeren plaatje met een gegraveerde tekst er gratis bij. Het is dan wel maar een klein plaatje met maar 20 tekens maar het werkt zeker net zo goed als een

gekleurd reclamebord naast het veld. Zo moet Huub Soetens tegenwoordig alles bijzetten om ervoor te zorgen dat Peña ook komend jaar in het 2e blijft voetballen. Er wordt namelijk aan alle kanten aan hem getrokken want zoals op de plank staat gegraveerd: 'Peña scoort altijd'.



Laatst had ik even niks te doen en had wel zin in een kopje koffie met wat melk erin. Voorheen zou ik niet weten waar ik naar toe moest gaan maar ik heb sinds de houten planken vernomen dat ze bij "Van Aaken Melkprod." Goeie melk hebben voor in de koffie. (Deze reclametekst was overigens bedacht voordat het bekend was dat de kleedaccommodatie eruit zou zien als een koeienstal.)



Sinds kort weet ik overigens ook dat Coen de Laat zichzelf verhuurt en dat daar dan ook meteen de afkorting: "CDL Verhuur" voor staat.



Wat hij van zichzelf verhuurt is mij alleen nog niet helemaal duidelijk, en bij de laatste wedstrijd van het seizoen waren er ineens 4 vessemnaren die helemaal naar Deventer reden om te kijken hoe



Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem
Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS
(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES
(SOFT)IJS
MILKSHAKES
(WARME)DRANKEN

baro-lux

sportprijzen, bekens, vaantjes,
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets
bouw
management**

BBM Vessem BV
Domineeshof 3
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327
mobiel 06 - 53 18 59 64
bbmvessem@gmail.com

projectleiding / -management

WSM

**METALHANDEL
SLOOPWERKEN**

Hoogeindseweg 21



013-5142657
06-54272650

Oostelbeers

Volendam het kampioenschap ging verspelen tegen de Eagles. Uiteraard omdat de adelaars uit Deventer ook op een Houten plank te bewonderen zijn.



Deze investering is overigens niet alleen een manier om jezelf te promoten, je kunt ook bijvoorbeeld een boodschap uitdragen waar iedereen volledig begrip voor zal krijgen omdat je het op zo'n mooie houten plank hebt gezet. Zo heb ik nog gehoord die het niet met Marijn eens is. En wat te denken van Kees Henst de binnenkort blijkbaar een nieuw parfum op de markt gaat brengen en weet dat hij daarvoor het beste reclame kan maken op de kleedkamers van de voetbal en korfbal.



Zo zie je maar dat wanneer je in een heldere moment besluit onze club te sponsoren voor enkele tientjes jezelf veel beter promoot dan wanneer je miljoenen uitgeeft aan je logo op oranje frutsels.

Ik ben overigens benieuwd wanneer een bedrijf als Boerenbond Deurne of Agrifirm een mooi bedrag bied om hun naam aan ons sportpark te verbinden.

Rudolf



De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

De Huysmus

Wilhelminalaan 13 - Vessem - www.dehuysmus.nl

Hugo Sound Productions

HSP

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en Pedicure

Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en Pedicure

Braak 9
5512 CC VESSEM
Telefoon: (0497) 592028
E-mail: marinka.liebregts@hetnet.nl

IPL-behandelingen

- Haarverwijdering
- Rimpelbehandeling
- Couperosebehandeling
- Pigmentvlekken
- Acne behandeling

René Willems
Electrotechniek

Predikant 8
5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

**Electrotechnische installaties,
datainstallaties en verlichting.**

r.willemselectro@kpnplanet.nl

Nieuwe dug outs bij VV Vessem.

Na meer dan 40 jaar trouwe dienst zijn enkele weken geleden de oerdegelijke maar wel veel te kleine dug outs aan het hoofdveld afgebroken. Dit is zonder verdere vooraankondiging gebeurd. Bij leden die nostalgisch zijn ingesteld en wellicht nog hele mooie herinneringen bewaren aan deze dug outs valt dit misschien zwaar. Hoewel ook zij in moeten zien dat vervanging wel op zijn plaats is. Aansluitend zijn er 4 nieuwe moderne dug outs geplaatst, is natuurlijk wel even wennen. Zowel op het hoofdveld als op veld 2 staan nu dug outs die aan 6 personen plaats bieden. De kuipstoeltjes zijn toepasselijk in de clubkleuren groen wit en zorgen voor wat kleur in de tent.

De dug out van de thuisploeg op het hoofdveld is volledig mogelijk gemaakt door ATOP, met dank aan Edwin Soetens. De overige 3 dug outs zijn bekostigd vanuit de bijdrage van de overige bordssponsors. De dug out van de thuisploeg op het hoofdveld is voorzien van het logo van ATOP. De overige dug outs hebben het opschrift "gasten" of het logo van VV Vessem voor de thuisploeg aan de zijkant van de dug out. Het is zeer zeker op zijn plaats om alle sponsors en natuurlijk "de bouw ploeg" te bedanken voor hun inbreng. Het ziet er mooi uit en wij verwachten er veel plezier aan te beleven.

Sponsorcommissie

Ps: Mocht er t.z.t nog een wedstrijd gespeeld worden tegen PSV dan wordt geëist dat Eric Pieters geen onderdeel uitmaakt van de spelersgroep.



'De SUPERCUP'

Jeugd - Clubcompetitie 2012-2013

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo	
D1	22	54	2,45	65	18	47	TUSSENSTAND SUPERCUP SEIZOEN 2012-2013
F1	21	44	2,10	133	45	88	
E2	19	36	1,89	129	71	58	
E1	20	32	1,60	103	87	16	
C1	20	31	1,55	66	68	-2	
D2	20	22	1,10	44	76	-32	
B1	22	24	1,09	37	52	-15	
F2	18	15	0,83	46	119	-73	
A1	20	8	0,40	21	85	-64	



PRIKBORD

18 - 19 - 20 Mei
Pinkstertoernooi
Sportpark "de Lille"

19 mei Pinksterfeest in tent
Sportpark "de Lille"

Knoop in je zakdoek!!!

Aanvang 20.00uur

voor teams
1, 2, 3, 4 en 5, de A-jeugd, de
korfbal en onze supporters(18+)



**INDUSTRIAL
PACKAGING**

**EMBALLAGE
OP MAAT**

**Dirk Boutsiaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460**

RESTAURANT SMAECKVOL

**vol van
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

Reserveren aanbevolen
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

auto henk van herk

Officieel



dealer van
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

OUTDOOR SUPPLIES

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

VESSEM

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

www.wolfcamper.nl

Langs de lijn

Oh het 3 jaren plan
van Dré niet helemaal
gelukt?

Nee, volgens mij heeft
ie het ondersteboven
gehouden

